

## Fakta

Paddlingen genomfördes mellan den 3 – 20 juni 2006 av Alf Glückman (62) och Thomas van der Heiden (54). Vi paddlade båda i Cariboukajaker byggda av Marstands kajakcenter. Alfs utrustning kommer från Svima Kajakcenter i Stockholm medan Thomas' kommer från Marstarands kajakcenter. Vår etappindelning, sträckornas längd och tidsåtgång framgår av "Tidplanen" som finns nedan. Vi paddlade totalt ca 400 km.

Vindar: 3- 5 juni N-NV 6-14 m/s,  
6-20 juni S-SV 4-10 m/s dock tidvis vindstill  
Regn: 0,0 mm  
Sol: Många timmar  
Temperatur: Dagtid 15-23 grader, nattetid 10-13 grader  
Vattentemp: 12-18 grader, kallast i Väner

### 3 juni: Marstrand - Mollösund

En bedrövlig start. Jag träffade Thomas i Marstrand där han höll på att göra de sista åtgärderna på, sin kajak i sällskap av flickvännen Challe. Fika med Reidar följde och så var vi färdiga att starta färden mot Mollösund – med bil! Det blåste ca 14 m/s på Marstrandsfjorden så att korsa den var bara en utmaning för dårar. I stället för att bli kvar i Marstrand och invänta tjänligt väder beslutade vi oss alltså för att åka bil första etappen.

### 4 juni: Mollösund - Bassholmen

Efter en skön natt på pensionat Utsikten var det purning kl 07.00. Frukost, fixning av lunchmackor och sedan till kajakerna. Detta skulle visa sig vara en återkommande morgonritual. Så här första gången tog det en timme att få ner allt och få kajakerna i vattnet. I början var det lugnt men vinden friskade ifrån norr så vi fick kämpa lite fram till lunch, som vi intog på en sandstrand på Gullholmen kl 12.00. Vid ettiden bär det av igen, kurs NO mot strömmarna. Vind och vågor kommer från sidan så det blir blött, men härligt. Vi når Bassholmen kl 15.30. Premiärturen har begåtts med den äran. Vi drar upp kajakerna i gästhamnen där vi också slår upp vårt tält. "Det går bras, men jag har inte sett något" sade hamnkaptenen. Efter allt arbete avnjuter vi en eftermiddagslur för att sedan laga middag. I kväll vankas det kötsoppa förstärkt med gnocci. En burksoppa smakar alltid bra – särskilt när den är enda alternativet. Efter en kort kvällspromenad kryper vi till kojs kl 22.00.

### 5 juni: Bassholmen - Bohus Malmön

Efter en kylig natt med många lager kläder var det skönt med en värmande sol på morgonkulan. Det kändes nästan skönt att gå upp 07.30. Vi lagade frukost som alltid är god. Som vanligt tar det lite tid att komma iväg, men 09.30 satt vi i kajakerna. När vi passerat Skaftöbron kommer vi till en passage som en "vanlig" båtförare inte ens kan tänka att passera på g a djupet. Så passerar vi Gullmarsfjorden över till Lysekil. En lätt passage. Sjöbrisen tilltar vilket gör paddlingen upp till Stora Kornö delvis rätt jobbig. Vi tar en lunchpaus på en fin sandstrand kl 12.00 och startar igen kl 13.00, men nu i 10-12 m/s motvind. Vårt mål är Bohus Malmön vilket betyder att vi måste korsa Brofjorden. Det blir en hård och jobbig paddling. Ungefär var tredje våg slår över kajaken vilket senare skulle visa sig vara förödande. Efter 2 trimmars kämpande når vi hamn med en bra ramp och en vänlig fiskare som låter oss lägga kajakerna på

sin brygga. När vi öppnar luckorna visar det sig att jag har ca 5 liter vatten i främre stuvutrymmet där bl a min dator ligger i en vattentät säck. Nu var säcken tyvärr inte tillsluten efter konstens alla regler så säcken innehöll säkert en liter vatten, den också. Datorn som har (läs :hade) många förtjänster, dock inte vattentät, var därmed avskriven till noll kronor både i värde och användbarhet! Där alltså förklaringen till att de utlovade reserapporterna inte kunde levereras.

Thomas gav sig ut på jakt efter husrum och fann ett trevligt ställe där ägaren ordnade målarkurser. Hon hyrde normalt inte ut rum till "förbipasserande", men tyckte synd om oss och lät oss få sitt enda återstående rum. Efter en härlig hemlagad middag tillsammans med medlemmarna i målarkursen var det skönt att krypa till kojs.

### 6 juni: Bohus Malmön - Valö

Vi vaknade till årets första sommardag. Solen sken och vinden förmådde knappt få flagorna att röra sig trots att det i dag är Sveriges nationaldag. Som vanligt frukost kl 08.00, packning som nu börjar gå snabbt och så iväg kl 09.30. Nästan bleke och molnfritt så det blir första dagen utan paddeljacka. En fantastisk morgon – precis som den som finns i mina tankar. Första dagen med lugn paddling i jämn fart så att jag får tid att ägna tankarna åt ingenting och bara vara mitt i händelsen.

Vi passerar Kungshamn, Smögen och Hasslösund som bjuder en fantastisk kanal rakt igenom samhället. Så ut på lugnt vatten mellan kala vackra klippor in i Sotens kanal. I början av kanalen finns ytterligare en fin sandstrand där vi lunchar i solskenet. Efter en timme fortsätter vi mellan ömsom slipade ömsom söndersprängda öar upp mot Valön som är ett naturreservat. Där har Thomas vän Dick Berghede lovat bjuda på middag och logi. Vi har lite svårt att hitta in i hans vik men lyckas och når Dicks hamn kl 15.50. Det ser fint ut, men när jag kliver ur kajaken sjunker jag till knät i dy..... Det blir en kletig historia att få upp kajakerna i säkerhet men väl där möter oss Dick med sin skottkärra. På botten står en fin hjärtformat röd bricka med tre glas förberedda för landstigningswhiskey. Dick ger oss varsitt förträffligt rum i sitt fina hus. Därefter dusch och en grillmiddag på terrassen i kvällssolen. Sent på kvällen får vi besök av en rävinge som har ett skadat bakben. Den är så hungrig, att den slickar på grillgallret trots att Dick bara står 4 meter därifrån. Den hade nog inte så många dagar kvar på den här jorden.

### 7 juni Valö – Grebbestad

Efter en lång natt avslutad med sovmorgon steg upp vi upp kl 07.45. Dick serverade en närande frukost och 09.30 började vi packa kajakerna. För att slippa klafs i dyn en gång till arrangerade i en ramp, där Dick blev förste rampmästare och elegant hjälpte oss tillbaks till det våta elementet. En behagfull paddling i medvind förde oss upp genom det vackra ölandskapet utanför Heestrand och Fjällbacka. Lunch åt vi nedanför vandrарhemmet på Valön. Valön har ett gemensamt med Valö, en dyig strand som enda möjliga landstigningsplats. Vi gjorde också en visit på vandrарhemmet och bekantade oss med värdinnan. Så vidare i molnigt men varmt väder. Många vackra passager och smala sund. Ankom Grebbestad 15.15 där vi gick in till Grebbestads kajakcenter, en kollega till Reidar. Den vänlige Mats lät oss inte bara förvara kajakerna där utan erbjöd oss dessutom att ha dem inomhus bakom lås och bom. En betydande lättnad eftersom vi då inte behövde tömma dem på allt värdefullt. Heders Mats! Så vandrade vi in till centrum där Annika, en av Thomas många vänner, mötte oss på Konsum. Efter att vi handlat färdigt körde hon hem oss till sig, där vi skulle bo denna natt. Vi förplägades med en fin laxmiddag och träffade Annikas käre

Tore. En trevlig kväll med avslappat samspråk. Innan kvällen var förbi hade vi fixat med transport i Halden. En sten mindre att bära på.

### 8 juni: Grebbestad – Rundö

Morgonen startade med idogt arbete vid lånad dator. Vi tog chansen att få iväg en rapport till "fki.se". När nästa tillfälle ges står skrivet i stjärnorna. Vi lagade en god frukost, bredde våra lunchmackor och gav oss ner till hamnen i god tid för att hjälpa personalen på Systembolaget att öppna dörren kl 10.00. Försedda och på gott humör

vandrade vi ut till kajakcentret där våra kära kajaker hade övernattat. Packningen börja4r nu gå snabbt så vi var iväg kl 11.00.

Kursen sattes mot Havsstenssund men först passerade vi Tjurpannan som är en ökad plats för skummande hav, farliga returvägar och stora svårigheter i hårt väder. För oss verkade Tjurpannan som om den satt på Ferdinand under korkeken. Efter ca 2 km ändrade vi kurs så att vi fick in havsdyningen akterifrån. Det blev en härlig surfning ända in till sundet till Havsstenssund. Vi ber en stilla bön och tackar vår Herre att han skapade vardagar. Då behöver nämligen motorbåtsägarna vara hemma och arbeta och tjäna ihop tillräckligt för att kunna fylla bensintanken och köra omkring nästa helg. En bit in i sundet ligger Trossö där vi pausade för lunch kl 13.00. Jag klev ur min kajak, men tog ett oförsiktigt steg – och så var årets badpremiär avklarad.

Klädbyte och en timmes slappning i solen. Så fortsatte dagens andra etapp. Den tog oss genom oändligt det oändligt vackra ö- och sjölandskapet, genom trånga sund in mot Rossö som vi rundade från norr för att komma in till Rundö. Vi passerade något som såg hyfsat djupt ut (för kajaker) men icke. På en punkt var vattnet för grunt även för oss. Jag klev ur kajaken och stod till halva smalbenet i vatten, medan Thomas lyckades lyfta sig och kajaken med händerna mot botten de meter som fordrades för att koma loss. En kul och oväntrad episod. Vi anlände till vår natthamn på Rundö där Tussans och Olles trevliga sommarhus väntade på oss. Sedvanlig urpackning, som nu börjar bli lite tröttande, sen en god middag med vin medan brasan sprakade i bakgrunden.

### 9 juni: Rundö – Svinesundsbroarna (mitt emellan)

Vi gjorde en tidig morgon eftersom dagen skulle bli lång. Purning kl 06.30. Efter sedvanlig frukost fixning av lunchmackor och städning satt vi i kajakerna kl 08.15. En stilla morgon med blanka vatten, fågelmmammor med ungar och kvitter i alla träd inbjöd till en lugn paddling under tystnad. Vi passerade som vanligt mellan små och stora öar, genom smala sund och över vida fjärdar. Vår första paus tog vi på Södra Långön. Strömstad passerades på vederbörligt avstånd och vi fortsatte utefter Sveriges nordvästra kust. Ett enda stort och brant berg utan möjlighet att gå iland. Efter en utflykt över till norska sidan för att finna natthamn återvände vi till den svenska. Till slut fann vi en bra plats precis mitt emellan Svinesundsbroarna. Nu har vi slagit läger, ätit middag och njuter av kvällssolen. Det blir en tidig kväll och i morgon paddling in till Halden för lyft och biltransport upp förbi Brekke slussar.

### 10 juni Svinösundsbron – Lövöja

Efter en kylig och ganska sömnlös natt vidtog vanliga förberedelser före avfärd som skedde 09.15. Vi paddlade uppför en ganska förorenat Idrefjord och mötte den femte kanotisten med Haparanda som mål. I går mötte vi ett ungt par som också skulle försöka sig på paddlingens Blå band. När vi kom till en punkt för vägval ringde jag vår transportör som gav oss vidare direktiv. Till slut var vi längst inne i Haldens hamn

där det fanns en ramp. Vi lyfte upp kajakerna 11.15 och gick för att äta lunch. Nästan allt var stängt så Thomas åt två korvar i en lompe med en öl. För mig bestod lunchen av en våffla med kaffe och en öl.

I gästhamnens duschrum passade vi på att tvätta saltvattnet ur våra t-shirts. Svein-Ove kom punktligt kl 12.00 och 20 minuter senare var allt lastat och klart för transport. Brekke slussar ligger ca 20 km öster om Halden så resan tog bara 15 minuter. Ovanför slussarna lastade vi av, bar ner kajakerna till en brygga och bjöd Svein-Ove farväl. Lite fotografering och sedan avfärd 13.30. Naturen är nu helt annorlunda men fortfarande storslagen. Skogen växer på branta berg ända ner till vattenbrynet. Insjöns vatten är brunt till skillnad från havets blågröna. Vi passerar genom många trånga sund och över lite större vatten. Vattnet är spegelblankt och solen steker. Också en skillnad. Eftersom Thomas har ont i ryggen paddlar vi i lite långsammare tempo än vanligt. Efter två timmar når vi vår natthamn, en sandstrand på Lövvöja. Vi badar, ca 18 grader i vattnet, och tar en förstärkt eftermiddagsfika. När de andra badgästerna lämnat stranden reser vi tältet. Middagen idag blir pannbiffar med ris och rödvin!

### 11 juni      Lövvöja – Bryntorpsön

Vi skulle få en lång dag idag så purring blev det redan 07.00 för att redan kl 08.30 sitta i kajakerna. En stilla morgon med en ganska lång smal kanal blev vår första delsträcka. Sedan kom vi ut på en större sjö. En bit upp i den mötte vi ett tursällskap som var på väg från Örje till Halden. Gruppen kom från Haldens paddlerklubb och leddes av Lorenz, som vi varit i kontakt med någon vecka tidigare för att ordna transport i Halden. Vi fick några goda råd och paddlade vidare nu i ca 8 m/s sidvind så det blev ganska blött. Kajakerna ligger så djupt att nästan varje våg slår över. Strömfors sluss nådde vi 11.30. Där gjorde vi ett lyft och använde våra vagnar för första gången. Det gick alldeles utmärkt. Lunch och iväg igen kl 12.30. På Böensfjorden (insjö) blåste det fortfarande 8 m/s så vi fick kämpa lite och surfa lite. Kl 15.00 nådde vi V.Otteid där vi skulle lyfta igen. Det gick också galant, men den sjö där vi skulle fortsätta paddlingen var så här års helt igenväxt med vass så vi valde att dra kajakerna 2 km på en backig grusväg till Ö.Otteid. (Thomas hade varit på platsen 5 månader tidigare och då fanns ingen vass). Den promenaden var rätt tung, men den uppvägdes av den vackra syn som mötte oss när Store Le dök upp efter sn vägkrök. Efter en kort paus gav vi oss iväg. Landtransporten hade tagit mindre än en timme. Nu hade vi siktet inställt på en av två möjliga tältplatser. Paddlingen dit i ca 10 m/s sidvind med mycket skvalp och många översköljningar tog oss ca 2 timmar. Men inte hittade vi några platser att dra upp kajakerna på. Däremot hittade vi ett original på en brygga. Han gav oss en stor abborre och noggranna instruktioner hur den skulle tillredas. Mannen hade ett intressant liv bakom sig och verkade ha varit i hela världen. Vi paddlade vidare och fann till slut en bra plats för både kajaker och tält. Efter köttsoffa förstärkt med kycklingkassler och makaroner åt vi upp vår då nygrillade abborre. Ett bad med lekamlig tvätt och så till kojs.

### 12 juni      Bryntorpsön – Lennartfors

I dag värmdes solen gott på tältet på morgonen. Första natten i tält utan fleecetröja! En underbar stilla morgon som egentligen började redan kl 04.00 med ett par kråkor som konverserade högljutt. Sedvanliga preludier och så iväg 09.30. När vi paddlat en kvart mötte vi en tysk som vi pratade med kvällen före. Han var på väg mot Lennartfors men hade läst fel på kartan. Hans misstag kostade honom 1 timmes paddling, men det hade kunnat bli mycket värre. Vi nådde först den plats vi hade tänkt bo på, Elofsbyns

campingplats, men den verkade mer än trist så vi fortsatte till Lennartsfors. Thomas gick upp för att rekognosera och kom tillbaka med glada besked. Han hade fått tips om en gäststuga som visade sig vara toppen. Tio meter från stugan, i värdens hus, fanns ett fint badrum och i värdinnans vävrum en tvättmaskin. Vi tog oss till stugan genom att dra kajakerna 600 m på landsvägen. Nu står dom fint parkerade på gräsmattan. Vi åt lunch på ortens enda matställe, som visade sig vara skolans matsal, konverterad till sommarrestaurang. Sillbuffé, varmrätt och öl för 75 kr! Därefter en skön siesta medan tvättmaskinen gjorde sitt. Vi kollade var vi kunde sjösätta i morgon och gick därefter till ortens ICA-butik. Där visste man redan att det bodde två långpaddlare hos

Wajnor. Det var kanske det som gjorde att butiksägaren gick hem och hämtade en flaska vin som vi frågade efter eftersom ICA var systemombud. Senare på eftermiddagen gjorde vi ordentligt bruk av badrummet. En riktig helrenovering. Efter långt samtal om kommande möjliga affärsprojekt med en öl på vår veranda gick vi till matstället för middag. Men det var nära ögat att vi missat den. Restaurangen som drivs av ett pensionerat par med vinterbostad i Spanien hade stängt. Allt var diskat, undanplockat och skinande rent. "Det är klart ni ska få mat" och så blev det. Trots den sena timmen satte kocken fartr på spisen och fram trollades en alldeles utmärkt middag. Därtill kaffe och hembakad kaka. Det verkligen känns att vi är bortom storstadens opersonliga jäkt och strök. Så ovanligt, så trivsamt, så vänligt.

### 13 juni Lennartsfors – Herrenäs

Tänk att det tar så'n tid att komma iväg! Trots vår ambition om en tidig start var vi, purring 07.00 till trots, inte iväg förrän 09.30. Sjön Lelången är lång utan lä. Idag hade vi motvind hela tiden med några få undantag för vind från höger. Vinden varierade mellan 5-7 m/s och upp till 10 m/s i byarna. Då var det bara att borra in huvudet i vinden och tänka på något trevlig. Efter ca 3 timmar tog vi lunchpaus på en udde som väl kunna vara en bra plats för övernattnig om tidsschemat varit ett annat. En fin sandstrand, plan yta för tältet och fri sikt i tre väderstreck. Efter lunch paddlade vi på. Det kändes som att komma in i andra andningen. Armarna vevade på i jämn takt, vindbyarna kom lite hipp som happ och tankarna vandrade mellan väsentligheter och trams. Vår karta är inte den bästa för navigering till sjöss så vi lät oss lura ett par gånger. "Runt nästa udde så är vi framme" Men icke!. Vi skulle runt ännu en udde och ännu en. Till slut såg vi en fin äng, som skapt för tältning. Thomas gick upp till närmaste hus och frågade om lov. Så slog vi läger, tog ett härligt bad och började förbereda middag. När vi landade mötte vi dels en ung dam som skulle träna för kanotmarathon, dels två tyska män som erbjöd oss ved till kvälles brasa. Veden visade sig vara okapad, ohuggen och sur. Men ändå. Vi byggde en eldstad, samlade naturved på stranden och hade snart en sprakande brasa. Dagens middag bestod av grillat kött, provencalsk potatis samt vinet som vi köpte på ICA. SMHI har förebådat regn, som vi förbereder oss för. Annars ytterligare en fin dag trots motvinden.

### 14 juni Herrenäs – Dals Långed

Vaknade efter en hyfsad natt. Det var molning men varmt. Vid 5-tiden hade det kommit en skur, men marken var redan torr kl 08.00 då vi kröp ur tältet. Thomas hade haft en av sina sämre nätter och var stel i ryggen som en plank. Frukost och hoppackning som vanligt. Vi skulle vara i Bengtsfors efter bara två timmar så vi gjorde bara en "reservmacka". Sjön låg som en spegel. Ett perfekt paddlarväder under den tid det tog oss ner till Bengtsfors. Där fann vi två perfekta kajakbryggor precis i

anslutning till det husbygge som skulle bli den nya turistbyrån. Vi begav oss till fots upp mot centrum för att hitta vårdcentralen. Jag skulle vilja ha min andra dos TBE-vaccin och få ett sår under höger för omskött. Vårdcentralen fann vi direkt och jag blev inbokad. Efter 10 minuter fick jag besked om att det skulle ta två timmar tills dom hade tid. Vi lyfte symboliskt på hatten, tackade för oss och avbeställde tiden. I stället hamnade vi på en restaurang som serverade gigantiska räkbaguetter med kaffe. Därefter slank vi in på systemet och gjorde också en tur till turistbyrån där, visade det sig, chefen kastade sig över oss och frågade vad dom kunde stå till tjänst med. Vi berättade om vår tur och fler frågor följde. Kl 12.30 satt vi åter i kajakerna och paddlade mot den första slussningen. En enkel historia när man slussar nedför. Värre lär det vara uppför då man möts av kraften i det inströmmande vattnet. Slussningens behållning var slussvakten, en man som nu pensionerats men som arbetat där sedan 1965. Vi fortsatte genom ytterligare 6 slussar, alltid bemötta av glada och vänliga slussvakter. Vid ett tillfälle blev vi uppehållna av slussvaktens lunchpaus, men fick i stället ett trevligt samtal med hans mormor som tillfälligt gästade honom. Vid en annan sluss var slussen tömt för att en serviceman skulle fiska upp en matrulle som skulle kunna ställa till besvär. Till slut landade vi utanför Kanalvillan, som är ett vandrarhem i Dals Långed. Vi fick, som enda gäster, ställets bästa rum. Stort med eget badrum och precis vid vattnet. Efter installation liftade vi in till samhället och åt pizza varefter vi fick åka tillbaka med ett par av de andra gästerna som skulle åt vårt håll. Visserligen var dom färdiga före oss, men väntade gärna tills vi ätit färdigt. När vi intog ett glas vin i kvällssolen utanför vårt rum fick vi besök av Bill och Bull, ett par andhannar som närgånget ville att vi skulle bjuda på mat. En bra kväll efter en fin dag.

## 15 juni Dals Långed – Håverud

I dag har vi slussat för glatta livet. Efter en "full breakfast" hos den trevlige värden på Kanalvillan gav vi oss av över en blåsig sjö. Vi nådde vår första sluss som, som vanligt, bemannades av en trevlig person. Det var samme serviceman som fiskat upp mattan i går som och, i form av reserv, hade fått rycka in för en frånvarande slussvakt. Slussning nedför är verkligen en enkel sak. Bara att sitta still och vänta tills vattenytan befinner sig i liv med vattnet utanför slussen. Så paddlade vi ut på en spegelblank Råvarpen. Blå himmel med några molntussar, fågelkvitter och en blank sjö. Vad mer kan man begära?? Vi tog sikte på en liten ö för lunch. (Livet verkar vara indelat i frukost, paddling, lunch, paddling, middag och sömn). Där blev det "standardmackor" och ett skönt dopp. Färden gick vidare mot Buterud där vi fått tips om matt man kunde paddla förbi slussen och ta strömfåran i stället. Sagt och gjort, men nivåskillnaden kunden inte ha varit mer än högs 10 cm för den märktes knappt. Så inträffade något nytt. Tidigare har vi enats om att "vid nästa udde" så ska vi vika av eller något annat ska ske. Men nu var vi inbegripna i ett spännande samtal, så vi passerade den ena udden efter den andra för att plötsligt upptäcka en skylt på sjöns östra strand som upplyste om Håverud. Vi hade otur och fick vänta en timme på en turbot som var på väg upp, men sedan tog slussningen ner bara 45 minuter. Det var en kul känsla att paddla igenom akvedukten som ju är Sveriges enda. Väl nere drog vi upp våra flytetyg på stranden, monterade hjulen och begav oss till vandrarhemmet. Nu är vi installerade, har beställt frukost på det närliggande hotellet, duschat, druckit en öl och beredda att gå på jakt efter ett middagsställe. Det fanns dock bara ett att välja på. Vi åt deras "VM-mål" som bestod av thailändska kycklingspett. Christer, som var värd, var generös och gav oss extra stora portioner. Nu väntar matchen Sverige-Paraguay, som slutade 1-0 efter mål i 89:e minuten..

## 16 juni Håverud – Vita Sannar

Vi startade i en lätt vind efter att ha ätit en god frukost på hotellet och gjort lunchmackor. Vi fick också en pratstund med Christer igen och gav hans thailändska personal en eloge. Det visade sig att en av hans kompisar har en thailänds fru och att personalen till största delen var hennes släktingar. Vi paddlade på och kom till slussen i Upperud, där vi stötte på kanalens enda sura slussvakt. Passagen skedde ”enligt reglementet” och gick bra varefter vi fortsatte mot Köpmannebro där vi slank förbi slussen i en pittoresk kanal som i själva verket var strömfåran. Väl igenom fann vi straxt ett bra lunchställe. Lite tidigt men bäst att passa på innan vi skulle ut på Vänern. Vi började med ett uppfriskande dopp i det jämförelsevis kalla vattnet. Väl ute på Vänern väntade en nästan spegelblank yta. När låg Vänern så stilla senast? Vi fann, något överraskande, en fin inomskärsled. Öarna påminner till sin karaktär om öarna i Stockholms skärgård. Leden gick i bukter och finter genom vassar och mycket smala sund. Adjektiven räcker inte till utan upprepa sig men dagen var åter fantastisk, upplevelserik, solig varm och alldeles underbar. Vår karta är inte den bästa för orientering till sjöss, men vi fann ändå vårt slutmål för dagen, Vita Sannar, som är en STOR campingplats med flera småstugor utefter ena kanten. Vi installerade oss.. Ca 20 m ifrån oss pågår en ”Kalle Anka campar föreställning”. En husbil har kört in på plats, sladdar kopplats till eluttag, markisen rullats ut, stolar placerats på gräsmattan och mannen i full gång med att sänka ner stödben. Ett sant skådespel. Vi har också hunnit med en cykeltur in till Mellerud för att handla mat, film och godis. Nu sitter vi på verandan med ett glas vin och dagboken. Senare ska vi besöka campingens restaurang för en möjlig måltid.

## 17 juni Vita Sannar – Sikhall

Det blev en tidig start. Purrning kl 07.00 och i kajakerna redan kl 08.15. Vi tog sikte på Hjortens udde som vi nådde snabbare än beräknat kl 11.00. Vänern visar ett ansikte som inte finns. Ömsom spegelblankt, ömsom en liten krusning. Vi hade gruvat oss lite för Vänern eftersom detta innanhav av sötvatten lätt bjuder på en krabbig, skalpig sjö med korta vågor. Särskilt obehaglig och farlig eftersom de kustnära vattnen är mycket rika på grund och stenar. Efter besök vid fyren som byggdes 1852, var bemannat till 1982 och fortfarande är i bruk intog vi lunch. Den snabba turen hit samt SMHI:s prognos om sämre väder fick oss att fundera på omplanering. Sagt och gjort. Fram med kartor, sjökort och telefon. Straxt hade vi komprimerad turen en dag vilket bl a medförde att vi slapp en tältnatt. I stället bor vi nu i en fin stuga och kommer att bo ståndsmissigt på Scandic/Swania i Trollhättan i morgon. Thomas utnyttjar generöst en av sina hoptjänade gratisnätter. Efter lunch fortsatte vi med Gälle udde som referenspunkt. Vänern ligger fortfarande blank så vi gnodde på. Dagens etapp har faktiskt gått straxt under 3 knop i medelfart vilket är nästan 30% snabbare än vanligt. Eftersom turen var lång tog vi ytterligare en paus. Väl framme vid campingens strand mötte oss en strandkant som till utseende, lukt och konsistens mest liknade en 10 m bred dyngränna i en ladugård!! Äckligt, men inte ett hinder. Efter att ha passerat dyngan drog vi upp kajakerna till vår stuga, spolade av dem hjälpligt med en välplaceras brandslang och installerade oss. Rymligt och fint. Campingen är bara en bråkdel av den i Vita Sannar och motsvarande trevligare. Efter dusch, nyligen avklarad, skrivande i dagboken straxt avklarad ska vi äta ”ute”, en lyx som vi gärna kostar på oss.

## 18 juni      Sikhall – Trollhättan

Det blåste en frisk vind på morgonen. Naturligtvis sydlig, dvs rakt i nosen. Dyngfältet vid stranden var lite mindre och lättare att passera än vid ankomsten. Vi var iväg 08.30. Så snart vi kom ut på fritt vatten mötte oss sydvinden med fast hand. Med huvudena nedborrade och med taktfast paddling satte vi kurs 225 mot Vänersborg. I dag hade vi de krabba korta vågorna som Vänern är känd för och som är så jobbiga. Ibland kan man komma i takt med vågorna och få fast paddeln i vågkammens topp ett par tre vågor. Då bär det fint framåt. Vi gjorde våra vanliga hopp från udde till udde och nådde efter ca 2 timmar Grönviks fyr som också har en gästhamn bakom stadiga vågbrytare. Vi paddlade in och fann en ramp för kajakerna. Lunch och vila i en timme. Så iväg igen nu med Vänersborg inom synhåll. Knappt 2 timmar senare nådde vi yttre hamnen. Skönt att komma ifrån Vänern, men fortfarande motvind. Vi passerade in i kanalen mot slussen. Kanalens vatten kändes som om det var uppblandat med sirap. Det gick så trögt. Kanalen ligger längre upp i Göta älv än vad vi trodde, ca 5 km. Väl framme vid slussen gick Thomas, som pratat med slussvakten kvällen före, upp till kontrolltornet. Enligt ett tidigare löfte skulle slussvakten ”nog se till att vi kom förbi”. Och mycket riktigt, slussen öppnades bara för oss och dessutom helt utan avgift. Det kändes som att vara i ett stort fönsterlöst rum, som Blå Hallen, när vi var nere på botten. Mäktigt! Väl igenom siktade vi på hotellet i Trollhättan som skulle bli vårt hem för natten. Vi hittade en hyfsat bra plats att ta upp kajakerna på, en ca 70 cm hög kaj. Thomas gick iland och började dra upp sin kajak mot den vassa plåtkanten. För att skydda kajaken paddlade jag in under aktern och lyften upp den. Det gick bra, men när Thomas drog fick jag en oväntad men naturlig tyngdpunktsförskjutning och välte elegant. Jag tog mig enkelt upp på kajen och medan jag bytte kollade Thomas med hotellet. Incheckning av oss och kajakerna! Eftersom hotellet ligger mitt i stan fanns bara en plats att ha våra båtar – inne på hotellet. Vi tog in dom genom foajén, upp några trappsteg och baxade in dom i ett konferensrum. Själva fick vi ett fint hörnrum på fjärde våningen. Suveränt!! Efter lite planering, slappning dusch och SMS:ande gick vi ut för att äta middag. Vi hittade en ganska bra krog. Eftersom Thomas stod för rummet tyckte jag att det var OK att stå för middagen. Toast Skagen, en bra stekt köttbit med gorgonzola och en flaska vin.

## 19 juni      Trollhättan – Lilla Edet

Efter en jättebra frukost baxade vi ut kajakerna ur konferensrummet och ner genom foajén till några gästers förvåning. Drömde dom? Så började dagens etapp – med 3 km vandring förbi slussarna. Det är på andra sidan trevligt att dra en kajak efter sig för många man möter ser en anledning att kommentera och så är ett samtal igång. Vi nådde Göta älv igen sjösatte enkelt och paddlade iväg. Strandbrinken är förstärkt med stora stena hela vägen så det är svårt att hitta ett ställe för lunch. Så småningom fann vi den mest osannolika plats man kan tänka sig. Vi paddlade in genom en glugg i strandbrinken, förmodligen en tidigare bukt på älven. Därinne i halvmörkret drog vi upp kajakerna på en smal strandremsa under döda mossbelupna träd. Dödens väntrum, ingenting annat. Sittande på kajakens för åt vi snabbt våra mackor för att komma iväg. Enligt SMHI var regn i annalkande så vi hade beslutat att korta av resan med en etapp nämligen Lilla Edet till Kungälv. Den är ändå ganska tråkig där älven rinner fram mellan fält ibland nära brusiga landsvägar. Detta lät sig göras eftersom Challe, Thomas sambo, snällt ställde upp med transport trots ett viktigt uppdrag på jobbet. Väl i Kungälv lastade vi snabbt ur det vi behövde för natten och sista etappen. Resten fick ligga kvar i bilen. Incheckning, dusch och så ytterligare en god middag.



Spjäll för Thomas och fisksoppa för mig. Därtill en karaff rött vin. Vi avslutade kvällen med ett samtal med några gotlänningar som numera är bosatta i Linköping.

## 20 juni Kungälv – Marstrand

Sista etappen. Med vemod i sinnet packade jag kajaken och steg ombord. Det hade regnat så marken och kajakerna var blöta. Vi mötte en motvind som gjorde att vi följde kanterna på Nordre älv som vi nu bepaddlade. I jämn takt jobbade vi oss åt sydväst och passerade våra kontrollpunkter tidigare än beräknat. Vi passerade bl a en älvbarriär som kan höjas när vind och ström hotar att pressa upp saltvatten i älven, eftersom älven är vattentäckt. Nordre älv är ganska smal så man har naturkontakt hela tiden. Ju närmare mynningen vi kom desto mer tilltog vinden så när vi kom ut på Sälöfjorden gick det lite sjö. Vårt lunchställe blev en lite ö alldeles utanför älvmynningen. Där tog vi oss en timmes paus. Vi fortsatte därefter i ca 8-10 m/s västlig vind och ganska höga vågor som ibland bjöd på surf. Det skulle bli bättre senare på dagen då vinden vred över på syd och vi paddlade i NV. Efter att ha kämpat oss över en helt oskyddad del tog vi vår andra paus, men bara 20 minuter. Sista benet!! Över en allt vågigare Sälöfjord fick vi nu vågorna snett bakifrån och surfade både ofta och länge. En helt annan känsla än tidigare eftersom kajakerna nu var lätta och svårare att hålla på kurs. Med blicken fäst på kummeln vid inloppet till Albrekt sunds kanal stundom rullade vi, stundom slingrade vi oss fram. En kul avslutning. I kanalen rådde lugn och alldeles platt vatten. Vi gled fram i lugn fart nu med Marstrands fästning i fonden. Ett sista fotografi så svängen in i fiskehamnen där Reidars röda hus låg och markerade slutpunkten. Med en vemodig och samtidigt nöjd suck drog vi upp kajakerna på bryggan. Turen hade kommit till sin ende.

## Epilog

En sällsam resa som började i tankarna och på gymet i april 2005. Så sakta förvandlades idéer till verklighet och när vi startade den 3 juni fanns både spänning och besvikelse över bilresan i luften. Vår resa har tagit oss utefter Bohusläns karga kust med öar som monumentala konstverk. Haldens kanal bjöd på en annan natur med frodig grönska ända ner till stränderna. Väl ute i Stora Le vid östra Otteid mötte vi åter en ny typ av natur. Stora insjöar med många öar och en blandning av löv- och barrskog omväxlande med odlingslotter. Pittoreska samhällen, slussar, vänliga människor och en befolkning som levde i ett tempo som tillät kropp och själ att leva i harmoni. Vätern, ett innanhav med sötvatten bjöd på både en sällsam stillhet och den mer välkända krabba sjön. I Göta älv fick vi erfara jätteslussen i Vänersborg och sedan en ganska enformig själlös färd till Lilla Edet. Så till slut åter i Västerhavet där vi började.

Och över alltihop lyste moder sol – en nåd att stilla bedja om.

## ETAPPINDELNING, DISTANSER, TIDSÅTGÅNG

Marstrand – Bohusläns kust – Haldenkanalen – Dalslands kanal – Vänern -  
Göta älv – Nordre älv - Marstrand

Dag	Sträcka	Km	Tim
3/6	Marstrand – (Mollösund)	-	-
4/6	Mollösund – Bassholmen	30	6
5/6	Bassholmen – Bohus Malmön	25	5
6/6	Bohus Malmön – Valö	25	5
7/6	Valö – Grebbestad	23	4,5
8/6	Grebbestad – Rundö	23	4,5
9/6	Rundö – Svinesund (No)	30	6
10/6	Svinesund – Halden – (Brekke) – Lövöya	23	4,5+t
11/6	Lövöya – Otteid – Bryntorpsön (Sv)	30	6+2dr
12/6	Bryntorpsön – Lennartsfors	10	2
13/6	Lennartsfors – Herrenäs	(22)	5,5
14/6	<b>Herrenäs – Dals Långed</b>	(20)	5
15/6	Dals Långed – Håverud	(18)	4,5
16/6	Håverud – Vita Sannar/Mellerud	(18)	4,5
17/6	Vita Sannar – Sikhall	30	6
18/6	Sikhall – Trollhättan	(20)	5
19/6	Trollhättan – Lilla Edet – (Kungälv)	20	3
20/6	Kungälv – Marstrand	30	5,5
	SLUT !	ca 400 km	ca 80 tim

( ) = runt kilometertal är inkl. slussning

( ) = runt ortnamn är orter nådda med bil  
1000 dubbeltag/tim  
Paddling snittfart 5 km/tim